



DISNEYLAND IN TEXAS

Michelle, dochter van Xavier en Lindsey, runt hier de brasserie en verleidt Frederik met een frisgetapte Kasteel Rouge

Frédéric Boulez (44), commerciële rechterhand van brouwer-kasteelheer Xavier Van Honebrouck leidde me nog eens rond in de kasteelbrouwerij, waar de imposante foeders verhuisd zijn naar een apart verblijf. Vroeger stonden ze pal in de evenementenzaal waar ze niet konden genieten van de ideale temperaturen. Nu wel, en de zaal zal volledig aangekleed zijn tegen dat u dit leest, de kleine foeders voor Bacchus (50 hl) en de grote (300hl) voor de St. Louis-lambiekbieren staan er al, alleen de Trignac-barriques moeten nog aankomen. Wat een gistende rijkdom, zowel gemengde als spontane gisting onder één dak, wie kan dat zeggen?

Het gonst van de drukte ten kastele Emelgem. Het terras zit helemaal vol, er zijn constant bezoekersgroepen die rondgeleid worden, de brasserie draait op volle toeren. Ik neem een dagmenu, heerlijke vitello tonato gevolgd door zalmmoot met béarnaise, vorstelijk eten voor slechts 29 €. ... daar zal je in Antwerpen lang naar moeten zoeken. Bespoeld natuurlijk met eerst een lekker zerpe Bacchus, daarna een blonde Filou om te eindigen met een nieuw bier: de Tap White, die van twee straten ver naar verse koriander ruikt.

Tussen de start in augustus vorig jaar en kerstmis kwamen er niet minder dan 12.000 bezoekers,

Een rare titel zult u zeggen? Maar in Emelgem, hartje Westvlaanderen, waar er 0% werkloosheid heerst en het land bezaaid is met KMO's, staat er een bierkasteel waar al die hardwerkende Westvlamingen even kunnen verpozen met een goed glas bier en heerlijke gerechten. Uw dienaar bracht er een blitzbezoek en liet het zich smaken.

waarbij de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen. Voor 15€ individueel of 12€ als je in groep bent krijg je een rondleiding met gids, met inbegrip van twee consumpties in de brasserie en een fles 75cl naar keuze uit de bierboetiek, of zullen we zeggen biersupermarkt, het is alleszins de grootste biershop die ik ooit zag.

"Toen Xavier me zes jaar geleden de maquette toonde van dit kasteel ging ik overstag" zegt Frédéric die zijn job bij ABInbev opzegde om Xavier bij te staan in dit grootse project.

"Dit bierkasteel is een echte toegevoegde waarde voor de regio, het is een perfecte locatie voor BtB-events in de week of familiefeesten in het weekend. Het is een soort Disneyland want hier in de streek was er tot nu toe niet zoveel te beleven."

Groei

Brouwerij Van Honebrouck groeit fors, en niet alleen door het bierkasteel of door de export. "Ook in België gaan we goed vooruit, en dit jaar zullen we 120.000 hl produceren en verkopen. De groei komt vooral van Kasteel Rouge, nu al goed voor de helft van onze productie. Ook Filou, dankzij geslaagde sportsponsoring met o.m. KV Oostende voetbalploeg, Oostende basket ball en volleybal Roeselare, is onze tweede trekker" weet Boulez, die het zich nog geen moment heeft beklagd om hier te komen meewerken aan het succes.

Ben Vinken